

*'The bicycle did more to emancipate women than anything else in the world', zei suffragette Susan B. Anthony. De fiets is een **vrijheidsmachine**.*

Zijkant wil een **genderbewust mobiliteitsbeleid en stadsplanning** op maat van alle vrouwen en meisjes. We pleiten voor een warme stad zonder straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Met 'Women Bike the City' **veroveren we de stad** en fietsen we langs plekken die belangrijk zijn voor Gentse feministen.

Aan de eindmeet huldigen we feestelijk een nieuwe **muurschildering** in van Lut Vandebos. Een duwtje in de rug voor trappende vrouwen.

Fiets je mee?

Iedereen is welkom.

- Start vanaf 14u aan het **Woodrow Wilsonplein** in Gent. We fietsen in kleine groepen met verschillende vertrekmomenten. Je krijgt van ons op voorhand een exact vertrekkur.
- Aankomst met feestelijke inhuldiging in het **buurtcentrum Muide**.
- De tocht is **8 km** lang en duurt circa 1,5 uur.
- **Inschrijving** vereist via eline.andries@zijkant.be, de QR-code of 0472 36 88 67.
- **Geen fiets of minder mobiel?**
Samen met de Fietskeuken en Trivelo voorzien we een oplossing. Geef ons een seintje.

Zijkant.be – facebook.com/zijkantvzw – @zij_kant

met de steun van



Vlaanderen
verbeelding werkt



Via: Yvelde Oles, Zijkant vzw, Sint-Lansstraat 32-38, 1000 Brussel

WOMEN BIKE THE CITY

11 SEPTEMBER 2022



Inschrijven doe je hier

14u @ WOODROW WILSONPLEIN

zijkant
de progressieve vrouwenbeweging

1 Start – Woodrow Wilsonplein

Vertrek tussen 14u00 en 15u00.

2 Sappho

Eerste Vlaamse autonome lesbiengroep (°1974) die discussieavonden, lezingen en culturele activiteiten organiseerde.

3 Miriam Makebaplein

Bijgenaamd Mama Africa. Zij was een Zuid-Afrikaanse zangeres en anti-apartheidsactiviste.

4 Marthe Versichelen

Eerste vrouw aan de Universiteit Gent die wist op te klimmen tot gewoon hoogleraar, de hoogste titel in rang voor actieve professoren.

5 De Maagd

Muurschildering van een meisje met ogen waar priemende lichtstralen uit komen. Als verwijzing naar het Gentse stadswapen 'De Maagd van Gent', houdt zij de stadshal in 't oog.

6 Meisjes Pis

Waar Brussel er één van heeft, heeft Gent er twee: Lena en Luna. Dankzij 'Plasactie vzw' kunnen alle vrouwen sinds 2014 gratis naar het toilet op de Gentse Feesten.

7 Emilie Claeys

Als voorvechtster van het vrouwenstemrecht en 'Equal Pay' wijdde deze textielarbeidster haar hele leven aan de emancipatie van de volkswrouw, zowel thuis als in de fabriek.



8 Rokko

Queer en feministische boekenhandelaar en koffiezaak die zorgvuldig geselecteerde stemmen van de marges naar het centrum brengt.

9 CUP

Café en Women's Cycling Club die uitdagende maar vooral gezellige fietsritten organiseert – for women only.

10 Serenity

Muurschildering van kunstenaarsduo Telmo Miel van een jong meisje dat uitkijkt op Bar Bricolage en de Chinastraat.

11 Berlinde De Bruyckere

Kunstenares die opgroeide in de Muide en bekend staat om haar beelden en installaties. Drijvende sculpturen van vrouwen in de Gentse binnenwateren en in bomen opgehangen dode paarden zorgden voor een gezonde dosis controversé.

12 Café Viking – Lisbeth

Een echte legende die reeds 57 jaar achter haar toog staat. Het cliënteel van haar zeemanscafé veranderde doorheen de jaren van Scandinavische naar Filipijnse en Oost-Europese zeelui die bij haar aan wal kwamen.

13 Women Bike the City

Muurschildering 'GO GIRL GO', geïnspireerd op fietsreclame van de jaren 60, is speciaal gemaakt voor ZJKant door kunstenaars Lut Vandebos.